

Als de Bijbel mijn mobieltje was...

Hou zou mijn leven eruit zien, als ik mijn Bijbel, Gods Woord, minstens zo intensief zou gebruiken als mijn mobieltje?

Wat zou er gebeuren:

... als ik de Bijbel *altijd* bij me had?

... als ik meteen zou teruggaan om 'm te zoeken, wanneer ik mijn Bijbel ergens vergeten heb?

... als ik de Bijbel *een paar keer per dag* zou lezen om een 'message' van God te ontvangen?

... als ik de Bijbel zou behandelen alsof ik *niet meer zonder hem* kan leven?

... als ik de Bijbel in elke situatie om raad zou vragen?

... als ik dagelijks *net zoveel tijd* zou nemen voor bidden en Bijbellezen als voor sms-jes, e-mails, internet...?

Mijn leven zou er radicaal door veranderen (daar ben ik toch niet bang voor...? Ik houd toch van de Heere Jezus?!). De Bijbel vertelt me over Hem; daarom mag ik er zo vaak mogelijk biddend in lezen, want:

God heeft mij *elke dag* iets belangrijks te zeggen!

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

en een licht voor mijn pad!

De Bijbel, Psalm 119:105