

Alcohol

Leviticus 10:9

Wegens het verbod dat juist hier in vs.9 voorkomt, zijn er die gemeend hebben dat Nadab en Abihu onder de invloed van sterke drank waren toen zij het “vreemde vuur” offerden.

Maar hoe dit ook zij, wij kunnen ontzettend dankbaar zijn voor zo’n belangrijke leer met betrekking tot ons gedrag als geestelijke priesters in onze dienst. Wij moeten ons van alles onthouden wat bij de geestelijke mens hetzelfde gevolg heeft als sterke drank bij de natuurlijke mens.

Het is nauwelijks nodig op te merken dat de Christen ook in het gewone dagelijkse leven zeer waakzaam over zichzelf moet zijn ten aanzien van het gebruik van wijn of sterke drank.

Timotheüs had, zoals wij weten, een apostolische aanbeveling nodig om hem te bewegen een weinig wijn voor zijn gezondheid te gebruiken (1Tm.5:23). Een heerlijk bewijs van de gewoonte van Timotheüs om zichzelf te verloochenen. En ook een bewijs van de bezorgde liefde van de Geest bij de apostel Paulus.

Ik moet bekennen dat het morele besef beledigd wordt als men Christenen geregeld gebruik ziet maken van sterke drank bij gelegenheden waarbij er duidelijk geen medische noodzaak bestaat. Een geestelijk gezind mens zie ik nooit zich aan zoiets overgeven. Men siddert als men ziet dat een Christen slaaf is van een gewoonte, wat die gewoonte ook mag zijn. Het bewijst dat hij zijn lichaam niet onder controle houdt.

C.H. Mackintosh.