

Aan Jezus' voeten

O, zaal'ge plaats! Aan Jezus' voeten
in deze rusteloze tij'd!
Hoe heerlijk, rustig daar te luist'ren naar Hem,
in heil'ge eenzaamheid!
Wie is een leraar als de Heer?
Ach, had Hij toch discip'len meer!

Luk. 10:39

O, zaal'ge plaats! Aan Jezus' voeten
in deze moeitevulle tijd!
Waar stil voor Hem de tranen vloeien
en Hij ons met Zijn troost verblijdt!
Hij, Die in 't noodweer rustig sliep
en doden tot het leven riep.

Joh. 11:32

O, zaal'ge plaats! Aan Jezus' voeten
in deze zo ondankb're tijd!
Waar 't minnend hart mag overvloeien
van innig-diepe dankbaarheid!
Waar liefde kostb're nardus plengt
en 't reukwerk met haar tranen mengt.

Joh. 12:3

O, zaal'ge plaats! Aan Jezus' voeten
van nu af tot in eeuwigheid!
Waar rijke zegenstromen ruisen
in nooit gedachte heerlijkheid!
Daar, in Zijn liefde rijk en teer,
kent Christus' bruid slechts vreugde meer.

Openb. 19:7