



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

HANDELINGEN (15-28)

Herhalingsles

1. Als Zijn dienstknecht, Paulus, teleurgesteld in de gevangenis zit, komt de Heer Zelf bij hem en zegt: "Heb!" Zoals Paulus in Jeruzalem heeft getuigd voor zijn Heer, zo moet hij dat ook in doen.
2. Wat voor samenzwering wordt er door meer dan 40 Joden gesmeed?
.....
.....
Waardoor mislukt hun plan?
3. Paulus wordt door een flink legertje uit de gevangenis naar die van overgebracht. De overste geeft een brief mee voor de stadhouder Uit deze brief blijkt dat de overste het niet zo nauw neemt met de waarheid, want
4. Wie komen er een paar dagen later uit Jeruzalem om Paulus aan te klagen?
.....
.....
Waarvan beschuldigt men hem onder andere?
5. In zijn verdedigingsrede zegt Paulus dat hij hoop op God heeft, en dat hij gelooft in de opstanding van de doden. Er is een opstanding van rechtvaardigen en van
.....
.....
ook wel genoemd: de opstanding ten en ten
Welgelukzalig, wie deel heeft aan
6. Hoewel Paulus onschuldig is, houdt Felix hem toch gevangen, zelfs langer dan twee jaar. Waarom is dat in dubbel opzicht onrechtvaardig?
7. Welke twee redenen heeft Felix om Paulus gevangen te houden? (a)
.....
.....
(b)
8. Festus is de opvolger van Felix. Waarom woonden de Romeinse stadhouders liever in Cesarea dan in Jeruzalem; wat denk je?
9. Nadat Festus een bezoek heeft gebracht aan Jeruzalem, komen de Joden van daar om Paulus opnieuw te beschuldigen. Wat doet Paulus, als Festus hem voorstelt om in Jeruzalem terecht te worden?
- Wie kan dat alleen bewerken?
- Welke koning brengt samen met zijn vrouw een bezoek?
- Paulus krijgt de gelegenheid om zich temidden van pracht en praal te verdedigen en bovenal van Christus te getuigen. Wie is er in deze zaal het gelukkigst, Paulus de gevangene of iemand anders van dit uitgelezen gezelschap?
- Waarom?

10. Voor de hoeveelste keer lezen we nu in 'Handelingen' de bekeringsgeschiedenis van Paulus?
11. Net als bij Paulus geldt ook voor ons: "God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar

 In welk jaargetijde maakte Paulus de zeereis naar Rome (27:9)?
 Waar kun je dat uit opmaken?
12. We kunnen dankbaar zijn voor ervaren stuurlied en scheepslieden, evenals voor *geestelijke* leidslieden. Wanneer kunnen we hen echter *niet* volgen?
 Hoever moet het vaak met een mens komen, voordat hij luistert naar wat God te zeggen heeft?
- Onze *verlegenheden* zijn Gods
13. Drie mooie dingen lezen we van Paulus betreffende zijn relatie tot God (27:23-25):
 a.
 b.
 c.
14. Paulus heeft, net als zijn Meester, oog voor de mensen om hen heen. Dat betreft niet alleen maar de toestand van de ziel, maar ook die van het lichaam. Waaruit kun je dit laatste opmaken tijdens deze zeereis?
- Allen komen tenslotte behouden aan land. Op welk eiland bevinden ze zich?
 Hoe lang verblijven ze daar?
- Bij welke gelegenheid geloven de eilandbewoners dat Paulus god is? Hoe komen ze daar bij?
15. Via Sicilië bereiken ze tenslotte het vasteland van Italië. Het laatste stuk wordt door hen te voet afgelegd, mogelijk op de, de grote heerbaan van de Romeinen in het zuiden. Wat voor grote verrassing wacht Paulus nog, als hij Rome nadert?
 Wat is het gevolg?
 Hij en
16. Nadat hij in Rome is aangekomen, spreekt hij eerst met de Joden. Het evangelie is immers Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor
 maar ook voor
 Het werd steeds duidelijker dat het Joodse volk als geheel het evangelie niet wil aan nemen. Aan wie wordt het daarom vervolgens gebracht?
 Wat zullen zij doen?
- Twee jaar lang zit Paulus gevangen, maar het is geen verloren tijd. Maak eens duidelijk waarom?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :