



Naam cursist(e) : .....  
Straat : .....  
Postcode en woonplaats : .....  
Telefoon : ..... E-mail: .....

## HANDELINGEN (1-14)

### Hoofdstuk 13

In **Handelingen 1-12** lezen we over de dienst van *de 12 apostelen* en hun medewerkers. *Jeruzalem* was het centrum van dit arbeidsgebied. De **hoofdstukken 13-28** berichten hoofdzakelijk over dat wat *Paulus* en zijn medewerkers voor de Heer mochten doen. Voor hen was niet Jeruzalem maar *Antiochië* het centrum en uitgangspunt van hun dienst. Van Antiochië uit heeft Paulus drie zendingsreizen ondernomen. De eerste wordt in de hoofdstukken 13 en 14 beschreven.

1. In de gemeente van Antiochië waren 5 profeten en leraren, namelijk .....  
en .....  
van ..... en ..... de zoogbroeder van .....  
en .....
2. Twee van hen, Barnabas en Saulus, ontvingen een bijzondere opdracht. Zij werden afgezonden, geroepen en uitgezonden. Door wie? .....
3. We kunnen hier nog enkele belangrijke dingen leren over de roeping van dienaars.
  - a. Dienden Barnabas en Saulus de Heer reeds voordat zij werden uitgezonden (zie 11:29-30; 12:25)? .....
  - b. Ze vastten en baden om de duidelijke wil van God te leren kennen.
  - c. Allen stemden in met de uitzending van Barnabas en Saulus. Waaruit kunnen we dat opmaken (zie vs.3)? .....
4. Barnabas en Saulus zeilden naar Cyprus, waar zij eerst het evangelie verkondigden in de synagogen. Het is Gods wil dat het evangelie eerst werd verkondigd aan de .....  
(vgl. Rom.1:16;2:9-10), en vervolgens aan de .....  
Welk woord kunnen we in plaats van 'de Griek' lezen (vgl. 13:46)? .....
5. Waar het evangelie wordt verkondigd, is ook de tegenstander van God actief. 'Bar Jesus' betekent: 'zoon van Jezus'. Al heel spoedig werd duidelijk dat hij *tegen* de Heer was. Wat moet Saulus van hem in vs. 6 en 10 zeggen? .....
6. Elymas wordt direct bestraft (vs.11), en de stadhouder (vs.12) .....

7. Saulus (= de gevraagde) heet voortaan Paulus (= de kleine of geringe). Wij spreken vaak over de 'grote' apostel Paulus, maar in zijn eigen ogen was hij 'klein'. Wat schreef hij in dit verband over zichzelf (zie 1 Kor.15:9 en Ef. 3:8)? .....
8. Van vruchtbare samenwerking kan alleen worden gesproken, als dienstknechten van God eensgezind schouder aan schouder de arbeid verrichten.
  - a. In Perge, Kleinazië (vs.13) was dit helaas niet meer ten volle het geval. Wat lezen we helaas? .....
  - b. Hadden Paulus en zij die bij hem waren, daar in Perge nog vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen (zie vs.14)? .....
  - c. Op de terugreis hebben zij in Perge het Woord verkondigd. Dat lezen we aan het eind van hoofdstuk 14, in vers .....
9. We hebben al eerder in deze cursus opgemerkt dat de duivel, de vijand van God, het erop gemunt heeft om het evangelie tegen te staan. Wie werden helpers van de vijand (vs.44-45)? ..... Is dit in Ikonium en Lystre niet ook het geval? (14:12,19) .....
10. Maar het Woord van God laat zich niet binden. Wat zegt hfdst. 13:39 daarover? " .....

## Hoofdstuk 14

In Lystre en Derbe plaatste het Christendom zich tegenover het heidendom met haar afgodendienst. Zeus is de hoogste god bij de Grieken (bij de Romeinen is het Jupiter). Hermes is de boodschapper van de goden (bij de Romeinen heet hij Mercurius).

1. Met welke geschiedenis uit het begin van Handelingen stemt de geschiedenis van Hand. 14:8-10 overeen? .....
2. Toen de verlamde man genezen was, wilden de scharen Paulus en Barnabas als goden vereren. Zij echter maakten van de gelegenheid gebruik om hen de alleen ware God te verkondigen, tot Wie ze zich moesten bekeren. Paulus spreekt in vers 15 over de *levende* God, in tegenstelling tot de (vgl. 1Thess.1:9-10) .....
3. Verder vind je dat de gunst van het volk kan omslaan in vijandschap (vs.18-19). Bij wie was dat precies zo? (vgl. Mark.11:9-10 met 15:13-14): .....
4. Vanaf 14:21 begon de terugreis. Paulus en Barnabas bevestigden en vermaanden de gelovigen te Lystre, Ikonium en Antiochië. De jonge gelovigen moesten leren dat het niets bijzonders is als Christenen vervolgd worden. Nadat Paulus en Barnabas oudsten hadden gekozen en de gelovigen aan de Heer hadden opgedragen, keerden zij naar hun uitgangspunt ..... terug. De apostelen waren op deze reis velen tot zegen, maar God kreeg de eer. Waaruit is dat op te maken? .....

---

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam : .....

Adres : .....

Postcode/plaats: .....

E-mail : .....