



Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

HANDELINGEN (1-14)

Hoofdstuk 11

De apostelen en de broeders in Judea hoorden wat er in Cesaréa gebeurd was. En ook dat Petrus bij Cornelius in huis was geweest en daar had gegeten. De verontwaardiging daarover was groot. Toen Petrus naar Jeruzalem kwam, werd hij direct daarop aangesproken. Petrus, die hun opwindend goed kon begrijpen, vertelde in geregelde orde wat er was gebeurd (vs.5-17). Zes broeders, die alles hadden meebeleefd, waren aanwezig en konden betuigen dat hij de waarheid sprak (vs.12).

1. Wat was de uitwerking van het bericht dat Petrus gaf (vs.18)? “.....”
2. Vers 19 sluit aan bij 8:4. De gelovigen, die door de vervolging uit Jeruzalem werden verdreven, zochten een nieuw vaderland. Enige kwamen tot naar Antiochië toe. God kan van satan's woede gebruik maken. Dat was hier het geval. Zij die verstrooid waren en ter wille van de Heer huis en haard moesten verlaten, verkondigden overal waar ze kwamen het evangelie. Daardoor kwamen velen tot geloof. Opnieuw bleek de waarheid van het bekende gezegde van Tertullianus (Kerkgeschied-schrijver): 'Het bloed der martelaren is het zaad van de Kerk'.
3. De verstrooiden brachten het evangelie alleen aan hun volksgenoten, de Joden. Gelukkig bevonden zich onder hen ook enigen uit Cyprus en Cyrene die de blijde boodschap aan de Grieken (niet-Joden) vertelden. Het staat er zo eenvoudig en mooi, dat zij hun het evangelie *van de Heer Jezus* verkondigden. Dat had grote gevolgen:
 - a. De hand van de Heer (vs.21a)
 - b. Een groot getal (vs.21b)
 - c. Een grote schare (vs.24)
4. Van Barnabas lezen we mooie dingen. Hij was uit Jeruzalem gekomen om te bezien of de berichten klopten, dat velen zich hadden bekeerd.
 - a. Hij was niet jaloers op hen die zoveel zegen op hun prediking zagen. Nee, toen hij de genade van God zag (vs.23),
 - b. Want hij was (vs.24)
5. Barnabas zocht en vond de apostel Paulus in Tarsus, en bracht hem vandaar naar Antiochië. Samen onderwezen ze aldaar een talrijke menigte uit het Woord van God. Wat lezen we over de discipelen aan het eind van vers 26?

Waarom, denk je, kregen zij deze naam?

6. Agabus was een profeet des Heren. Hij kondigde door de Geest een hongersnood aan. De gelovigen in Judea hadden daaronder te lijden. Alle gelovigen zijn met elkaar verbonden, zoals de afzonderlijke leden van een lichaam. Waar één lid lijdt, lijden alle leden mee (zie 1 Kor. 12:26). Wat gebeurde er dan ook vervolgens?

Hoofdstuk 12

De in vers 1 genoemde Herodus is Herodus Agrippa I. Hij was een kleinzoon van Herodus de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem (Matth.2:16). Alle koningen uit het geslacht van Herodus de Grote waren bloeddorstige mannen, voor wie het leven van hun familieleden en andere mensen niet veel betekende.

1. Waarom liet Herodus Petrus gevangen nemen, om hem dan later voor het volk te leiden (vs.3,4b)?
2. We vinden hier twee machten die tegenover elkaar gesteld. Aan de ene kant 16 soldaten die hun meester gehoorzaamden en Petrus bewaakten, en aan de andere kant de gemeente die in haar gebeden tot God voortdurend voor Petrus streed (vs.5b; zie Rom.15:30). Wat staat er in Jak. 5:16b in dit verband? “
- Opmerkelijk is de rust van Petrus. Wat lees je namelijk van hem in vs. 6?
3. God verhoort onze gebeden niet altijd onmiddellijk. Dat is ook hier het geval. De gemeente (of: vergadering) bad dagen lang voor Petrus. God wachtte tot de laatste nacht om hem te bevrijden. Waarom wacht de Heer soms, voordat Hij redding bewerkt?
4. Wat zijn engelen (Hebr.1:14)?
- Wie worden er door hen gediend?
5. Nadat Petrus door een engel naar buiten was geleid, moest hij tot zichzelf komen (vs.11a). Dat is heel begrijpelijk. Even later begreep hij wat er gebeurd was, en wist hij ook waar hij heen moest gaan, namelijk naar
6. Toen Rhodé het grote nieuws meedeelde dat Petrus voor de poort stond, waren de gelovigen zo verrast dat zij Anders moest het zijn zijn. Misschien dachten ze dat Petrus al, zodat het zijn geest was die Rhodé gezien moest hebben.
7. De volgende dag was er onder de soldaten die Petrus bewaakten een grote opschudding. Nadat Petrus onvindbaar bleek, en de soldaten werden verhoord, werden ze weggeleid om gedood te worden. In dit hoofdstuk is nog een keer sprake van een engel. Wat moest die doen? Waarom kreeg Herodes deze straf?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :