



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-0 les 10

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE GRONDBEGINSELEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

De Gemeente en de gelovigen

I. De Gemeente

Het woord 'Gemeente' (of 'Kerk') komt van (het Griekse woord) 'Ecclesia' en betekent 'uitgeroepen' of 'vergadering'. De ware Kerk (Gemeente) van Jezus Christus wordt gevormd door alle gelovigen die sinds de Pinksterdag (Handelingen 2) het Evangelie van het heil hebben aangenomen en met de Heilige Geest zijn verzegeld (Efeze 1:13). Zij allen zijn met Christus verbonden en elk lid wordt door Hem gekend, zoals Hij in Johannes 10:14 verklaart: 'Ik ken de Mijnen'. God maakt in de Bijbel gebruik van verschillende beelden om ons duidelijk te maken wat de Gemeente (Kerk, Vergadering) is. Zij wordt vergeleken met:

1. Een (1 Korinthe 3:9).
 - a) In 1 Petrus 2:5 is het
 - b) In Efeze 2:21 is het
 - c) In Efeze 2:22 is het
 - d) Wat is het fundament van dit bouwwerk? (1 Korinthe 3:11)
 - e) Wie is de hoeksteen ervan? (Efeze 2:20):
 - f) Welke beelden worden voor de gelovigen gebruikt? (1 Petrus 2:5):
 1.
 2.
 3.
2. Een (zie 1 Korinthe 12:12-27).
 - a) Wie is daarvan het hoofd? (Efeze 1:20-23):
 - b) Wie zijn de leden ervan? (1 Korinthe 12:27):
3. Een (Openbaring 21:9).
 - a) In 2 Korinthe 11:2 is zij
 - b) Wat heeft Christus voor haar gedaan? (Efeze 5:25):

- c) Wat doet Hij nu voor haar? (Efeze 5:29):
- d) Wat zal Hij nog voor haar doen? (Efeze 5:27):
- e) Wat zegt de Bruid met betrekking tot de spoedige wederkomst van haar Geliefde?
(Openbaring. 22:17):

II. De gelovigen

De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 2:9 dat alle gelovigen nu *priesters* zijn.

1. Waartoe worden zij nu uitgenodigd? (Hebreeën 13:15):
2. Wat is de wens van God? (Johannes 4:23-24):
3. Wat heeft de Heer beloofd met betrekking tot de plaats waar gelovigen in Zijn Naam vergaderd zijn? (Mattheüs 8:20):
4. Welke wens uitte de Heer Jezus op de dag vóór Zijn dood? (Lukas 22:19-20):
5. Met welk doel waren de Christenen in Handelingen. 20:7 vergaderd?
6. Wanneer dit wordt gedaan, wat wordt er dan telkens verkondigd? (1 Korinthe 11:26):
7. Waartoe wordt de ware Christen opgeroepen?
 - a) In 2 Timotheüs 2:19
 - b) In Hebreeën 13:13-14

Enkele persoonlijke en vertrouwelijke vragen (Je bent vrij om deze vragen wel of niet te beantwoorden).

- a) Ben je al het eigendom van de Heer Jezus Christus?
- b) Heb je vrede met God?
- c) Weet je zeker, dat je zonden vergeven zijn?
- d) Ben je klaar voor de spoedige wederkomst van de Heer Jezus, Die tot Zich zal opnemen allen die Hem toebehoren?

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :