



Bijbelcursus

Uitgever: Stichting Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten
Telefoon: 0543-471746

Cursus A-0 les 3

Naam cursist(e) :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon : E-mail:

DE GRONDBEGINSELEN VAN HET CHRISTELIJK GELOOF

De Heer Jezus Christus

1. Wie is de Heer Jezus Christus? (Romeinen 9:5b):
2. Hoe werd Hij door Thomas genoemd? (Johannes 20:28):
3. Is de Heer Jezus veranderlijk? (Hebreeën 13:8):
4. Waar is de Heer Jezus nu? (Markus 16:19; Kolosse 3:1):
5. Welk getuigenis wordt er van de Heer Jezus afgelegd?
 - a) Door Johannes de Doper (Johannes 1:34):
 - b) Door Petrus (Mattheüs 16:16):
 - c) Door de onreine geesten, ook wel demonen genoemd (Markus 3:11):
 - d) Door God de Vader (Markus 1:11):
6. Welk getuigenis heeft de Heer Jezus van Zichzelf afgelegd? (Johannes 10:36):
7. Wat bezit hij / zij die in de Zoon van God gelooft nú reeds? (Johannes 3:36a):
8. Wat gebeurt er met hem / haar die niet in de Zoon van God gelooft? (Johannes 3:36b):
9. Waarom is de Heer Jezus in de wereld gekomen?
 - a) volgens Johannes 6:38 :
 - b) volgens 1 Timotheüs 1:15 :
 - c) volgens 1 Johannes 3:5 :
 - d) volgens 1 Johannes 3:8b. :

- e) Volgens Hebreëën 2:14 :
- f) Volgens Hebreëën 2:17 :

10. Waarom stierf de Heer Jezus op het kruis?

- a) Volgens 1 Korinthe 15:3 :
- b) Volgens Johannes 11:52 :
- c) Volgens Galaten 1:4 :

11. Vele getuigen hebben de opgestane Christus gezien.

- a) Hoeveel dagen heeft de Heer Jezus Zich aan Zijn discipelen getoond? (Handelingen 1:3):
- b) Aan hoeveel personen is Hij op eenmaal verschenen? (1 Korinthe 15:6):

12. Hoe wordt de Heer Jezus genoemd?

- a) In Johannes 10:11 :
- b) In 1 Korinthe 2:8 :
- c) In Efeze 2:20 :

13. Hoe wordt de mens gerechtvaardigd voor God? (Galaten 2:16):

De Heer Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God.
Hij heeft geen begin noch einde.

Hij is bovendien de Zoon des mensen, geboren uit de maagd Maria.

Hij is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Om zondaars te kunnen redden stierf Hij op het kruis van Golgotha, terwijl Hij in de drie uren van duisternis de gehele last van onze zonden (van allen die geloven) op Zich nam en daarom door een heilig God werd gestraft, geslagen en verlaten.

Zijn kostbaar bloed moest vloeien, want 'zonder bloedstorting is er geen vergeving' (Hebreëën 9:22).

Hij werd begraven en op de derde dag opgewekt (zie 1 Korinthe 15:3-4).

De Heer Jezus 'is levend van eeuwigheid tot eeuwigheid' (Openbaring 1:18).

Deze ingevulde les s.v.p. terugzenden aan je corrector; dat is:

Naam :

Adres :

Postcode/plaats:

E-mail :