

7 dingen die ons *niet* in de hemel brengen

- *Naar de kerk gaan*
- *Gedoopt zijn*
- *De tien geboden houden*
- *Godsdienstig zijn*
- *Goede werken doen*
- *Belijdenis doen*
- *Goede gewoonten*



Al deze 7 dingen lijken voor veel mensen wel heel goed en belangrijk. Maar toch zullen ze ons niet in de hemel brengen. Want Jezus Christus vertelde over de hemel: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Johannes 14:6). Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij God niet zien en niet in de hemel komen (Johannes 3:3).

De Heere Jezus zei dat Hij de enige weg naar God is. En dat *opnieuw geboren worden* de enige manier is om in de hemel te komen. Wat bedoelde Hij daarmee? Dat betekent: we moeten een totaal nieuw leven krijgen. Maar hoe krijg je dat?

Iedereen die de Heere Jezus aanneemt, krijgt het recht een kind van God te zijn, omdat hij of zij gelooft in de Naam van de enige Redder: Jezus Christus (lees Joh. 1:12,13).

Deze Bijbelse boodschap betekent heel eenvoudig: als we in de hemel willen komen, moeten we een kind van God worden door in Jezus Christus te geloven. Dat is heel moeilijk voor ons als mensen, omdat je moet erkennen dat je in jezelf verloren bent voor God, en de hemel niet uit eigen kracht kunt bereiken. Toch is het ook heel gemakkelijk voor iedereen die eerlijk vrede met God zoekt:

1. **Erken je (uw) zonden eerlijk aan God**; zonden zijn alle verkeerde dingen die we denken, doen en zeggen, en die ons ver van God hebben gebracht;
2. **Geloof dat Jezus Christus uit liefde voor jouw (uw) zonden stierf**
3. **Accepteer Jezus Christus als je (uw) eigen Redder**

Dan zul je op weg zijn naar de hemel. Zo zegt de Bijbel dat, heel eenvoudig.