



## Computertruc

Een kennis van me is musicus en kan verschillende instrumenten bespelen. Met zijn computer kan hij nu een mooie truc uithalen.

Hij zegt: ‘Eerst neem ik mijn hobo, daarmee speel ik de eerste stem en neem die op. Daarna speel ik op een alt-instrument de tweede stem erbij, zonder het eerste uit te wissen. Zo voeg ik telkens het volgende instrument toe, tot de zware bas. Op de harddisk staan nu acht instrumenten. Wil je het resultaat eens horen?’

Nu hoorde ik een muziekkorps een prachtconcert uitvoeren. Ik begreep het nog niet goed en vroeg: ‘Welk orkest is dat dan?’ Mijn vriend lachte en zei: ‘Dat ben ikzelf’. Het was fantastisch. Een compleet orkest, dat bestaat uit één persoon, maar met verschillende instrumenten.

‘Ja’, zei mijn vriend: ‘en ik ken iemand, die heeft een opname gemaakt, waarbij hij zelfs tot 30 instrumenten kwam! Een symfonie, een concert, gespeeld door allerlei instrumenten, maar door maar één musicus’.

Die ene kunstenaar blies zijn adem door de verschillende instrumenten.

En, zó is het gegaan met de Bijbel, die geschreven is door 40 verschillende schrijvers, 40 instrumenten, maar bezielde door de grote Artiest, de grootste Kunstenaar, GOD. Hij blies Zijn adem als bezielende Geest door elk van die 40 instrumenten.

*Dit is het WONDER van de Bijbel.*

Het is niet de stem van mensen, maar de stem van God!

