

Het Evangelie van God aangaande Zijn Zoon

zoals voorgesteld in de Brief aan de Romeinen

(een selectie)

Rom. 1: Gods Schepper-glorie en de schuld van de mens als schepsel (speciaal de heidenen)

Rom. 2: Gods heerlijkheid in de wet en de schuld van de Joden

Rom. 3-5:11: Christus' werk voor ons: voor onze zonden

Rom. 3: Allen hebben gezondigd en bereiken Gods heerlijkheid niet; Christus als genadetroon

Rom. 4: Het *geloof* wordt tot gerechtigheid gerekend (vgl. Abraham) – geen eigen werken

Rom. 5: Gevolgen van rechtvaardiging: vrede, toegang tot God, Gods volmaakte liefde, verzoening....

Rom. 5:11-8:39: het werk van Christus in ons, t.a.v. de zonde

Rom. 6: De doop: met Christus begraven – wandelen in nieuwheid – van harte gehoorzaam aan de leer

Rom. 7: het huwelijk naar Gods gedachten; geen overspel!

Rom. 7: in mij (mijn vlees) woont niets goeds; alleen Christus kan mij de overwinning geven!

Rom. 8: werking van Gods Geest in ons: Hij leidt ons, door Hem “Abba Vader”, door Hem (aan)bidden wij

Rom. 8: Niets kan ons scheiden van Gods liefde – eeuwig veilig & geborgen!

Rom. 9-11: verschil Israël – Gemeente (Kerk); Gods weg om Zich uiteindelijk in Israël te verheerlijken

Rom. 12: Een levend offer van ons lichaam, een veranderd denken, God welgevallig gedrag

Rom. 12: Eén Lichaam, één Hoofd, vele leden, vele gaven en taken, niemand is belangrijker

Rom. 13: onderdanigheid aan overheden en aan onze medegelovigen

Rom. 14:1-15:7: ieder zal eenmaal voor zichzelf rekenschap moeten afleggen

Rom. 14:1-15:7: ik mag geen struikelblok vormen voor medegelovigen, maar moet hen behagen

Rom. 15:8vv: we mogen het evangelie van God priesterlijk bedienen (:16; vgl. 1 Petr. 2)

Rom. 16: onderlinge verbondenheid met alle gelovigen

Rom. 16:17: je onttrekken aan hen die tweedracht verwekken of aanstoot tegen de o.a. in Romeinen onderwezen Bijbelse leer

Rom. 16:25: alles moet zijn tot verheerlijking van God – van Hem alleen!