

4. Wie is Jezus Christus?

Geen Naam op deze aarde is zo verbreid en bekend als de Naam **Jezus**. Bijna 2000 jaar geleden werd Hij voor het eerst in het openbaar genoemd en is sindsdien niet vergeten en niet meer weg te denken. Daarin zien we iets van de waarheid van Gods Woord dat zegt: 'Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam verleend, die boven alle naam is' (Filippi 2: 9). Vele grote namen heeft deze wereld gekend, maar de meeste zijn als rook verdwenen; slechts enkele zijn nog in de gedachten van een paar mensen gebleven.

Maar wat een geweldige werking gaat er uit van de Naam Jezus! Die Naam daagt elk mens uit om kleur te bekennen. Er zijn er die Hem haten en versmaden, Hem verwerpen en verachten. Weer anderen vrezen Hem, maar er zijn er ook bij wie deze Naam liefde, verering en aanbidding oproept. Voor de één is deze Naam zo moeilijk uit te spreken en voor de ander betekent Hij de hoogste gelukzaligheid.

Wie is Jezus?

Veel heeft de mens over Hem geschreven en gesproken.

Zeer beslist is Hij niet een mens die een nieuwe religie heeft geïntroduceerd, ook niet een leraar met hoogstaande ethische stellingen, niet een dichter die zijn gedachten in woorden met een unieke schoonheid en een hooggeestelijk peil trachtte weer te geven, geen idealist met een nieuwe kijk op de wereld waarvoor hij uiteindelijk Zijn leven gaf, geen volksophitser die probeerde de massa achter zich te krijgen om ze tegen de staat op te ruien en zich dan als hun Koning aan het hoofd van een aards volk te stellen.

Nee! Niets van dat alles is Hij!

Hij is Gods Zoon van eeuwigheid af. Wij lezen van Hem in Spreuken 8:27 t/m 31: 'Toen Hij (God) de hemel gereedmaakte, Was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Liewelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen'.

Aan het begin van het Evangelie naar Johannes wordt geschreven: 'In het begin was het Woord' (hoofdstuk 1:1); het Woord was er voordat er ook maar iets bestond.

Mattheüs 3:17 luidt: 'En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!'

Niets was er heerlijker en waardevoller voor God de Vader dan Zijn geliefde Zoon. Tot Hem en door Hem zijn alle dingen geschapen, Hij is het Middelpunt van de liefde van het hart van Zijn Vader. Alles wat God geschapen heeft, heeft Hij door en tot de Zoon geschapen, ook de mens, u en ik. Niemand kan de smart van het Vaderhart van God doorgronden toen Hij Zijn eniggeboren, geliefde Zoon gaf en Hem oordeelde op Golgotha voor de zonde van de gevallen mens. Want door ongehoorzaamheid stond de mens het oordeel van God te wachten: de eeuwige dood. Maar in plaats van de mens heeft God in Zijn grote genade dit oordeel op Zijn eigen Zoon gelegd om de mens van dit oordeel te redden. Reeds

op de eerste bladzijden van de Bijbel werd aan de Satan meegedeeld dat er iemand zou komen Die hem de kop zou vermorzelen.

Vele plaatsen in het Oude Testament getuigen ervan dat de Heer Jezus zou komen om vrede te maken tussen de mens en God. In deze tekstplaatsen werd voorzeggd dat Hij uit een maagd geboren zou worden, waar dit zou geheuren, waarom het moest gebeuren, wat Zijn lot zou zijn en wat de mensen Hem op aarde zouden aandoen.

Hij zou komen om God te verheerlijken, de macht van Satan te verbreken en de mensen vrede met God te brengen. Toen de Heer Jezus hier op deze aarde kwam zei de engel: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap'. Want de grootste vreugde aller tijden werd de mensen aangekondigd: de Zoon van God komt op deze aarde, neemt vlees en bloed aan, komt in de gedaante van een mens en wordt in alles de mens gelijk met uitzondering



van de zonde. Zo ging Hij de zware weg naar het kruis van Golgotha. Daar vond het grootste en belangrijkste keerpunt van alle tijden plaats, toen de Zoon van God het vreselijke oordeel over onze zonden vrijwillig op Zich nam. Hij, Die nooit zonde gedaan had, in Wiens mond nooit bedrog werd gevonden. Hij Zondeloze werd daar voor ons tot zonde gemaakt.

Door wie? Door de mens? Nee, door God Zelf. God, Die van Hem gezegd had: 'Deze is mijn geliefde Zoon' legde op Hem het oordeel, in plaats van op ons. Nooit zal een mensenhart kunnen peilen wat het voor God betekende Zijn eniggeboren, veelgeliefde Zoon daar op het kruis te oordelen. Nooit zal een mens kunnen doorgronden in welke zielenood de Heer Jezus Zich bevond in de drie uren van duisternis, zodat Hij moest uitroepen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?' Nooit zal de schuldige mens de hoogte en diepte van de liefde en van het erbarmen, die zich op Golgotha openbaarden, kunnen vatten. God wilde de grondslag leggen waarop het voor de mens mogelijk werd vrede met God te krijgen en tot Hem terug te keren. Niets meer had God kunnen geven, en niets minder was voldoende dan de vreugde en de liefde van Zijn hart. De mens kan voor zoveel liefde slechts stil zijn en in aanbidding neervallen.

De Heer Jezus gaf Zijn leven voor onze zonden, voor onze ontzettend grote schuld. Maar Hij werd ook vanwege de in ons wonende zonde, een dodelijke 'ziekte', tot zonde gemaakt, dat wil zeggen dat Hij door God in het oordeel zo werd behandeld alsof Hij, Jezus, de bron en oorzaak van alle zonde was. Hij heeft een volmaakt werk volbracht en daarmee Gods heiligheid en gerechtigheid volkomen bevredigd. De Heer Jezus gaf Zijn leven vrijwillig, want Hij had macht het af te leggen en het weer te nemen (zie Johannes 10:18).

Daarvoor zal Hij in alle eeuwigheid geprezen en aanbeden worden. Zijn opstanding uit de dood is het zegel van Zijn overwinning over de dood, zonde en duivel, en is het fundament voor ons eeuwig leven.

Toen Hij het werk dat de Vader Hem te doen had gegeven, gedaan had kon Hij deze aarde weer verlaten en Zijn plaats in de hemel aan de rechterhand van de Vader op de troon

innemen. Daar is Hij nu voor allen, die Zijn plaatsvervangend Offer in het geloof hebben aangenomen, een Voorspraak bij de Vader als hun Hogepriester en Zaakwaarnemer. Daar is Hij met de Zijnen onafgebroken bezig en pleit voor hen als ze struikelen, zich vergissen, verdwalen fouten begaan of zondigen; als ze ontrouw zijn en ongehoorzaam en zo de gemeenschap met de Vader verstoren.

Maar Hij heeft de Zijnen hier in deze wereld niet alleen achtergelaten. Hij heeft Zijn Heilige Geest gegeven aan allen in de hele wereld die in Zijn Naam geloven. Deze Heilige Geest is het, Die de gelovigen hier sterkt en bemoedigt, troost, tot de orde roept, terugbrengt, met elkaar verbindt en tot volharding maant. De Geest is hier op aarde ook bezig om de onbekeerde mensen te overtuigen van hun zonden. Hij raakt de harten en de gewetens van de mensen aan, als ze Gods Woord lezen of horen, opdat ze mogen inzien wie en wat ze zijn en wat nodig is om niet in het oordeel van God te komen.

Niemand zal eenmaal kunnen zeggen dat hij nooit geweten heeft Wie Jezus Christus is, waarom Hij geleden heeft en gestorven is. En niemand zal ooit kunnen zeggen dat hij niet wist wat God van alle mensen eist: bekering. Je bent op de verkeerde weg; keer om, ga terug naar God! Nog steeds bewijst God Zijn genade aan alle mensen, zonder aanzien des

persoons. Nog steeds staat de genadedeur wagenwijd open en nog steeds kan een ieder daardoor naar binnen gaan. Niet pas morgen! Maar **nu!!**



Wat zal er zeer spoedig gaan gebeuren met hen die door deze deur zijn ingegaan?

Vurig verlangt de Heer Jezus ernaar de gelovigen, die het loon zijn van Zijn lijden aan het kruis op Golgotha, bij Zich te hebben en als de hemelse Bruidegom Zijn bruid in de heerlijkheid te voeren en dan met haar de bruiloft van het Lam te vieren.

Toen de Heer Jezus deze aarde verliet heeft Hij beloofd weer terug te zullen komen om de Zijnen van 'geloven' naar 'aanschouwen' te brengen, om ze in te voeren in het oord van eeuwige vrede. Nooit zal Hij meer deze aarde als de God van genade, liefde en erbarmen betreden. Als Hij van de troon de Vader, waarop Hij nu zit, opstaat, zullen allen, die op grond van het werk op Golgotha verlost zijn, opgenomen worden, Hem tegemoet in de lucht.

Hij zal met hen ingaan in de heerlijkheid, om nooit meer van hen gescheiden te zijn. Wat zal er zeer spoedig gebeuren met hen die (nog) niet door de genadedeur zijn binnengegaan? We lezen in Zijn Woord in Mattheüs 25, nadat 'de deur werd gesloten' (vers 10) dat God zegt: 'Voorwaar, ik zeg u: Ik ken u niet' (vers 12). En in Mattheüs 22:13 zegt Hij: 'Werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het wenen zijn en het knarsen der tanden'.

Al bijna 2000 jaar staat de deur van de genade wijd open. Hoog was de prijs die de Heer Jezus voor iedere ziel betaald heeft, en ondoordringelijk is tot nu toe Zijn geduld en lankmoedigheid ten opzichte van hen die de genade afwijzen.

Nú kan Hij nog uw Redder zijn!
Nú staat de genadedeur nog open!
Nú is er bevrijding voor u!

Nú kunt u nog eeuwig leven ontvangen! Maar zeer binnenkort wordt de genadedeur gesloten! En dan? Dan is Hij uw Rechter! Dan wacht u het oordeel!

Dan is er de eeuwige straf! Dan gaat u de eeuwige verdoemenis in, de eeuwige dood! God dwingt niemand. **In de hemel zijn er alleen vrijwilligers.**

In de hel ook. Een ieder (let op wat er staat: een ieder) heeft de mogelijkheid om te kiezen. Te kiezen voor de eeuwigheid. God de Vader heeft de uitvoering van het oordeel overgedragen aan Zijn Zoon, Jezus Christus.. Christus heeft alles gedaan om de mens voor dit oordeel te behoeden.

Maar eenmaal komt het ogenblik waarop alle knie van hen die in de hemel, op de aarde en onder de aarde (dat is in de hel) zijn, zich zal moeten buigen voor Hem en waarop alle tong zal moeten belijden dat Jezus Christus Heer is. Hij was bereid het kruis op Zich te nemen en heeft zo Zijn God en Vader volkomen bevredigd en het oordeel over Satan bezegeld. Voor de verloren, schuldige mens is Hij in de bres gesprongen.

God zal Zijn plannen met Zijn kinderen, met de onbekeerde mensen, met deze aarde en met de Satan tot het einde toe uitvoeren.

De gelovigen zien ernaar uit dat het huis van God, de Gemeente, spoedig 'voltooid' zal zijn; dat spoedig de laatste 'steen' toegevoegd zal worden. Want nadat er in de hemel die heerlijke bruiloft van het Lam is gevierd, zal de Heer Jezus Christus het oordeel uitspreken over de levenden die zonder Hem geleefd hebben.

Dan zal Hij Zijn 1000-jarig vreedrijk op deze, door het oordeel gezuiverde aarde oprichten. En alleen zij die Zijn gezag erkennen kunnen daarin ingaan. Als na die 1000 jaar deze, door Satans nieuwe verleidingen, met zonde beladen aarde niet meer gezuiverd maar met vuur vernietigd wordt, komt het oordeel over de doden voor de grote witte troon (zie Openbaring 20:11). Onmiddellijk daarna zal de Heere Jezus Zijn God en Vader alles weer overgeven.

Dan zal er op een nieuwe aarde een toestand heersen die God van eeuwigheid af bestemd heeft. Deze zal veruit de toestand overtreffen waarin het eerste mensenpaar zich voor de zondeval bevond. Dan zal Hij alles in allen zijn en Hij zal bij de mensen wonen. 'Zie de tabernakel van God is bij de mensen' (Openbaring 21:3).

God zal dan het Middelpunt van alle aanbidding zijn, omdat de gave van Zijn Zoon de mens, die in Hem geloofde, gebracht heeft in de plaats die door God voor de grondlegging der wereld is bepaald. De Naam Jezus Die nu nog gesmaad en veracht wordt, zal dan de hoogste gelukzaligheid zijn.

Pas dan zal de volle rijkdom erkend worden van Zijn Naam, waarvan hier nog in zwakheid gezongen wordt:

‘Jezus-Naam, wie kan doorgronden
al Uw diepte en hoogte, wie?
Wie de liefde en ‘t heil verkonden,
waar ik ‘t einde niet van zie?
Onnaspeurlijk blijft die Naam
in Zijn glans en rijkdom saam’.

Arthur Schweizer

***De auteur (Duitsers van geboorte) heeft de boekjes
‘Antwort auf 2x 7 Fragen’,
‘Weisst du warum?’
en ‘Wahrheit Friede Freude’ geschreven.
Deze vraag is er één uit een serie van 20 vragen.
Deze komen – vertaald en bewerkt – uit de vermelde drie boekjes.***

***Voor meer evangelisatielectuur verwijzen we graag
naar www.uhwdw.nl!***