

1. Waarom is de Bijbel Gods Woord?

Een geleerde stelde zichzelf eens deze vraag en zag als antwoord slechts vier mogelijkheden: **of** de Bijbel is verzonnen door goede of slechte mensen, **of** hij heeft God of de duivel als auteur.

Goede mensen kunnen de Bijbel niet geschreven of verzonnen hebben want goede mensen liegen niet en ze zouden gelogen hebben als zij hem hadden geschreven en ondanks dat vermeldten: 'En God sprak', of 'De Heere zei'.

Slechte mensen echter hebben de Bijbel niet kunnen of willen verzinnen want zij haten dat Boek dat hun doen en denken veroordeelt en hun het eeuwige oordeel in het vooruitzicht stelt.

Nog minder kan op dezelfde grond de duivel de auteur van de Bijbel zijn. Hij zou Gods heiligheid nooit zo wonderbaar kunnen ontvouwen. Bovendien zou hij op verschillende plaatsen in de Schrift zijn eigen oordeel aankondigen.



Dus moet de Bijbel **Gods Woord** zijn! Dat was de conclusie van deze geleerde. Velen zijn met hem tot dezelfde conclusie gekomen. Hoe u het ook bekijkt, de Bijbel is Gods Woord. In de loop der tijden zijn er steeds weer boeken verschenen die op een bijzondere wijze van zich lieten spreken, zich door grote oplagen onderscheidden en door velen gelezen werden. Toch behoren de meeste al tot de verleden tijd. Ze zijn vergeten en verdwenen.

Maar het Boek der boeken, de Heilige Schrift, Gods Woord is niet alleen het oudste, maar ook het meest gelezen Boek van alle boeken. De grote verspreiding van de Bijbel is in de hele wereld bekend. De uitgever van een zeer beroemd boek was zich daarvan goed bewust toen hij onlangs in een aantal dagbladen schreef: 'Ongetwijfeld zult u veel plezier beleven aan dit bijzondere boek, want het is na de Bijbel het meest verkochte en meest gelezen boek'.

In veel meer dan 1000 talen vertaald, in miljoenen exemplaren verspreid neemt de Bijbel dagelijks aan betekenis en aanzien toe. Niemand kan bij zichzelf een eigenaardig gevoel onderdrukken als hij met dit Boek in aanraking komt, hetzij dat hij het leest of ervan hoort.

De Bijbel wordt door vele mensen geëerd en bemind. Het is bekend van Christenen in communistische landen die hun leven op het spel zetten om een Bijbel (in de meeste communistische regimes verboden) te bemachtigen uit een onbeschrijfelijk groot verlangen naar dat heerlijke Boek.

Maar oneindig veel groter is het aantal van degenen die de Bijbel haten, verachten en proberen te vernietigen. Geen enkel ander boek heeft zoveel haters die de bedoeling hebben het Boek tot op de laatste letter te bekritisieren, het te verwerpen en het uit de samenleving te bannen.

Waarom? Omdat de Bijbel het geweten van de mens rechtstreeks aanspreekt en omdat God Zelf in dit Boek spreekt. De Bijbel is het enige Boek dat **niets** van de mens heel laat; het enige Boek dat de mens als **slecht** kwalificeert. Dit in tegenstelling tot alle andere boeken op deze wereld. De meest progressieve, de beste of de meest gelezen auteur van deze wereld waagt het niet om zo over de mens te schrijven.

Hij durft het niet en hij kan het niet. Dat de BIJBEL zo over de mens spreekt is een van de redenen dat velen hem haten en hem willen vernietigen en er niets mee te maken willen hebben. Dit laatste is trouwens net zo naïef als die schoorsteenveger die de spiegel intrapte omdat deze hem liet zien dat hij zwart was.

De Bijbel is geen bestseller uit een bepaalde periode, geen bestseller van een beroemde dichter en ook niet het geschiedenisboek van het Joodse volk. Want welk volk was er toe bereid de slechte kanten van zijn geschiedenis te laten neerschrijven? Ook is het niet zo dat mensen hun eigen gedachten over God erin ten beste hebben gegeven, want welk natuurlijk mens was in staat God te begrijpen of te beoordelen?

Wat is de Bijbel voor een Boek? God Zelf spreekt in de Heilige Schrift tot de mens, want 'heilige mensen Gods hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken' (2 Petrus 1:21). Dat waren mannen met verschillende beroepen; geleerden en niet-geleerden. Veelal onbekenden van elkaar. In verschillende periodes levend. God heeft hen allemaal gebruikt (op dezelfde manier als een directeur een secretaresse in dienst heeft; de secretaresse schrijft de brief maar de directeur dicteert haar wat ze schrijven moet) om Zijn wil en Zijn gedachten te laten neerschrijven.



Elke eerlijke, niet vooringenomen lezer zal moeten vaststellen dat alleen iemand dit wonderbare Boek kan hebben geschreven die werd geïnspireerd door God de Heilige Geest. God bediende Zich van Zijn knechten. Zij waren Zijn werktuigen, hoe en wie ze ook waren.

Het is een bijzondere genade maar ook een grote verantwoordelijkheid dat de mens van nu de Bijbel in boekvorm bezit dankzij de door God nauwlettend in het oog gehouden mondelinge en schriftelijke overlevering. De mondelinge overlevering voltrok zich in een periode van 2500 jaar, van Adam af tot Mozes. In Deuteronomium 6:6 gebod God: 'Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat'. Een oplettende Bijbellezer zal echter ook al eerder een volledige weergave van het Goddelijk Woord ontdekken en wel van Adam aan Methusalem, aan Noach, aan Terach, aan Abraham, aan de aartsvaders, tot aan Mozes.

Mozes was het eerste werktuig van God, die onder de leiding van Zijn Geest al het mondelinge tot dan toe schriftelijk vastlegde. Daarna gebruikte Hij nog 40 andere door Hem geïnspireerde schrijvers tot ongeveer 100 jaar na Christus' geboorte.

Zo legde God in een tijdsduur van 1600 jaar Zijn Woord schriftelijk vast en wel in de vorm en de tekst die we nu bezitten. Met het verstand is dit niet te begrijpen. Maar zou er voor God in Zijn wijsheid en almacht iets zijn waartoe Hij niet in staat is?

Met betrekking tot het Oude Testament zegt God ons zeer duidelijk dat de profetie vroeger niet werd voortgebracht door de wil van een mens maar dat heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken (zie 2 Petrus 1:21).

Met betrekking tot het **Nieuwe Testament** heeft de Heer Jezus Christus zelfs voorzegd dat het de Heilige Geest is die op de Pinksterdag als de derde Persoon in de Godheid uit de hemel neer zou komen en de Zijnen aan Zijn Woorden zou herinneren (de Evangeliën), van Hem zou doen getuigen (Handelingen), hen in de hele waarheid leiden zou (de Brieven van de Apostelen) en hun de toekomstige dingen verkondigen zou (Openbaring). Zie Johannes 14:26; 15:27 en 16:13.

Is de weg van Zijn Woord tot vandaag toe niet een bewijs van Zijn onbeperkte gezag?! De Bijbel heeft boven alle twijfel en aanval standgehouden. Herhaalde malen dood-geredeneerd en dood-gediscussieerd leeft Gods Woord heerlijker dan ooit bij de Christenen. God verzekert een ieder die aan de waarheid van Zijn Woord twijfelt in Openbaring 22:18 en 19: 'Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort: Als iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, God zal zijn deel afnemen van de boom des levens'.

Wat wil God de mens nu door Zijn Woord zeggen? In 2 Timotheüs 3:16 kunnen we lezen: 'Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid'.

God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld. Maar de mens werd God ontrouw en is sindsdien op de vlucht voor God. In Zijn Woord toont God echter Zijn genade en Zijn erbarmen. Allereerst aan Zijn volk Israël en daarna ook aan **alle** mensen. Het middelpunt van Zijn gedachten en Zijn handelen is van de eerste tot en met de laatste bladzij: Jezus Christus, de Zoon van God; in het Oude Testament geopenbaard als Jahweh en in het Nieuwe Testament als Heiland en Verlosser.

In het Oude Testament zien wij in handelingen, personen en voorwerpen reeds beelden van de Persoon van Jezus. In het Nieuwe Testament wordt Hij geopenbaard als de Heiland van **alle** zoekenden en verlorenen, Die op Golgotha Zijn leven voor de trouweloze mens gaf opdat deze de weg zou kunnen terugvinden tot God.

De Bijbel doet de mens kennisnemen van de gedachten van God, Gods Woord toont hem zijn toestand en toont hem wat zijn einde is. Hij wijst de mens terecht in zijn onverstand, hoogmoed en zelfverheffing hetgeen men in andere boeken niet lezen kan. Maar dat is niet het enige wat de Bijbel vermeldt; hij wijst de mens ook hoe hij gerechtigheid verkrijgen kan. En God eist gerechtigheid in het eindoordeel van de mens.

De Bijbel toont de mens die met God verzoend is ook alle zegeningen die hij al op aarde in gemeenschap met God genieten mag. En hij toont hem ook het deel dat hij later in de eeuwigheid zal krijgen.

Zo is Zijn Woord voor de ongelovige en voor de gelovige mens, zoals we dat in Hebreëën 4:12 en 13 kunnen lezen, een oordelaar van de gedachten en overleggingen van het hart en geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met Wie wij te doen hebben.

De mens verwijst de Bijbel naar het rijk van de fabeltjes en mythen. De één probeert de Bijbel belachelijk te maken, de ander behandelt hem onverschillig. Maar eenmaal zal in het oordeel de Bijbel de vingerwijzing tegen de mens zijn. Dan zal de mens horen: 'Toen het nog mogelijk was hebt u de genade versmaad en afgewezen!' God zegt in Zijn Woord: 'De Geest is het Die levend maakt; het vlees is van geen nut' (6:63). Alleen hij die de Auteur kent kan ook Zijn Boek, Zijn gedachten en Zijn wil begrijpen. Voor de mens die nog niet tot het levend geloof in de Heer Jezus is gekomen en daardoor in duisternis leeft, blijft de Bijbel een gesloten Boek, niet zomaar een boek als alle andere. Zo iemand kan met de Bijbel niets beginnen, de Bijbel zegt hem niets, de gedachten van God zijn hem vreemd. Maar: miljoenen



harten hebben ervaren wat er staat in Jeremia 23:29: 'Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verpletterd?'

Dat is onbegrijpelijk voor het menselijk verstand, want wat niemand ooit voor elkaar heeft gekregen heeft Gods Woord bereikt bij mensen die in angst en gevangenschap verstrikt waren.

Een Nederlandse evangelist schreef eens in een boekje voor jongeren, dat over de Bijbel spreekt: 'Meld aan het adres achter in dit boekje de namen van 5 personen die door jouw redeneringen en ongelooftheorieën gelukkig geworden zijn, die erdoor veranderd zijn van stumperds en slechte mensen in echt gelukkige en blijde mensen. Voor elk die je mij noemt zal ik er 10 noemen, met de adressen erbij, die veranderd zijn door de Bijbel, van dronkaards, nietsnutten en goddelozen in overgelukkige mensen, die zo'n rijkdom van geluk hebben, dat ze het niet uit kunnen spreken, zo groot!'

De Bijbel heeft harten van steen veranderd in harten van liefde en vrede. Zij hebben ervaren dat Gods Woord de Waarheid is; zij hebben de heiligheid en de gerechtigheid van God erkend maar ook Zijn liefde en vergeving ontvangen. Zij hebben het heil in de Heer Jezus aangenomen en zijn bevrijd van schuld en zonde. Blij en dankbaar mogen zij Hem navolgen en in geborgenheid en vol vertrouwen leven. Voor hen is de Heilige Schrift een kostbare schat en een graag gelezen brief van God, hun Hemelse Vader. Zijn Woord is het richtsnoer van al hun denken en handelen en leert hen de dingen van deze wereld op de juiste manier te beoordelen. Zoals het lichaam voeding nodig heeft, zo heeft ook de onsterfelijke ziel behoefte aan geestelijk voedsel. Het Woord van God geeft hun levend brood en levend water. Door dagelijks lezen en onderzoeken van de Bijbel wordt hun geloof versterkt.

Bovendien is het Woord als een tweesnijdend, scherp zwaard dat de gelovige steeds weer zijn toestand toont. Zo is de Bijbel een bron van kracht voor allen die van de levensstrijd moe en mat zijn geworden; een bron van vreugde voor allen die bedroefd en bezwaard van hart zijn; een bron van vrede voor hen die rust gevonden hebben voor hun geweten en een bron van hoop en overtuiging voor allen die door geloof en niet door aanschouwen leven.

Wat geen enkel door mensen verzonnen boek tot stand kan brengen, brengt de Bijbel tot stand. De Bijbel ontwikkelt en vormt de menselijke geest niet, maar God handelt in de mens door een nieuwe Geest: Zijn Heilige Geest Die Zijn Woord Zijn werk laat doen. Dode letters worden dan levend en het oog van het geloof kijkt in een zee van Goddelijke liefde, genade en erbarmen.

Er zijn gelovigen over de hele wereld die grote samenkomsten hebben waar louter en alleen over de Bijbel wordt gesproken. Met elkaar behandelen ze een bepaald gedeelte van de Schrift. Soms 3 of 4 dagen achtereenvolgend spreken ze samen over enkele verzen zonder in herhalingen te vallen, zonder er allerlei menselijke theorieën bij te halen en zo ontdekken ze steeds weer nieuwe dingen. Hun hart is vol blijdschap, vol van het Woord en ze zijn aan het eind van zo'n conferentie nog beslist niet klaar met hun bespreking. Dat is Gods Woord! Goddelijk! Onuitputtelijk! De bekende evangelist Spurgeon las de Bijbel 100 keer en zei: 'De honderdste maal vond ik hem oneindig veel mooier dan de eerste maal!'

Hij is een licht op de weg door deze donkere wereld. Elke gelovige lezer verblijdt zich en sterkt zich dagelijks door de vele vertroosting en beloften van de levende, eeuwige God. Gods Zoon zegt van Zijn Woord in Mattheus 24:35: 'De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan'.

't Boek der boeken,
Oud en toch steeds nieuw,
Bekend en toch steeds weer opnieuw gelezen -
het is de sleutel tot het leven.

Arthur Schweizer

***De auteur (Duitsers van geboorte) heeft de boekjes
'Antwort auf 2x 7 Fragen',
'Weisst du warum?'
en 'Wahrheit Friede Freude' geschreven.
Deze vraag is er één uit een serie van 20 vragen.
Deze komen – vertaald en bewerkt – uit de vermelde drie boekjes.***

***Voor meer evangelisatielectuur verwijzen we graag
naar www.uhwdw.nl!***